

J Ching

Het is ons mensen niet gemakkelijk vergaan

Wij verloren wat we verwierven

Er zijn geliefden die stierven

We waanden ons eenzaam

Maar ons treft geen blaam

Eeuwen van leed is geleden

Behorend tot het verleden

Waar in wij waren gekooid

Pas na terugkeer in de lente

Overziet men waartoe de winter was

En zo wordt het jaar voltooid

Met het huilen van de juiste traan

Is men gezuiverd van zwaarte voortaan

En kan verandering vanuit stilte verdergaan

Welslagen, het pad leidt omhoog

De Grote man die nederig is

Schiet raak met zijn pijl en zijn boog

Heeft ondanks tegenslag succes behaald

Deugdzame volharding wordt rijkelijk uitbetaald

Het paradijs was al die tijd in zicht

Nu is het dan eindelijk 'later'

Voor de Oversteek van het grote water

De tranen, het moeras en de kater

Hand in hand gaan we naar de Overkant

We komen tezamen in een heel nieuwe land

Het is bevorderlijk wat nu ontstaat

Het verleden trekt zich samen

De toekomst spreidt zich uit

De mensheid staat hier in het licht

Het ontvangende en het scheppende

In immer stromend evenwicht